

EERSTEBACHGIDS

Alles wat je moet weten als eerstejaars bij Babylon!



Babylon

Voorwoord (vice)preses

Hallo eerstejaars!

Welkom bij één van de mooiste richtingen die je kan studeren aan de KU Leuven en welkom bij de leukste kring van heel Leuven: Kring Babylon!

Wij zijn Nore Van den Bergh en Robbe De Bruyn, masterstudenten Taalkunde en Westerse Literatuur. Dat betekent dus dat wij enkele jaren geleden net zoals jullie gestart zijn als eerstejaars Taal- en Letterkunde - we kennen de opleiding en moeilijkheden om je in Leuven te oriënteren dus vanbinnen en vanbuiten.

Naast onze studies zijn wij echter ook de preses en vicepreses van Kring Babylon. Deze kring verenigt alle studenten van de opleiding Taal- en Letterkunde. Achter deze kring staat een enthousiast presidium dat allerlei activiteiten organiseert om jullie studententijd op te fleuren. Denk aan de goedkoopste eetverkopen, de meest epische feestjes, cantussen, serene poëzie-avonden, ons eigen Groot Dictee, een literaire schrijfwedstrijd, een buitenlandse culturreis, een heus toneelstuk en nog zoveel meer! Voor een kort overzicht van de eerste paar activiteiten van het academiejaar kan je een beetje verder in dit boekje terecht.

Naast het organiseren van al deze activiteiten vertegenwoordigen wij jullie ook op onderwijsvlak. Ben je niet tevreden (of juist heel tevreden) over bepaalde delen van jouw opleiding? Kom zeker eens je gedacht zeggen (of gewoon luisteren) op onze "onderwijsbureaus" waar we graag luisteren naar jullie mening, of stuur een berichtje of spreek ons aan!

Maar bovenal is Kring Babylon een groep vriendelijke mensen die altijd klaar staan voor een babbeltje. En dan vooral Janne en Lenka van EBW, of eerste bachelorwerking. Zij hebben als taak jullie doorheen het eerste jaar universiteit te loodsen (en daar hebben ze, net zoals wij, ontzettend veel zin in!)

Veel succes en tot snel!

Nore en Robbe



Wat is dat schild?

Het schild representeert onze kring. Alles wat afgebeeld is op het schild heeft dan ook een bepaalde betekenis. Zo is het monogram in de gele cirkel in het midden samengesteld uit de letters G, R en K. Zij staan symbool voor de continuïteit met het verleden: de drie faculteitskringen Germania, Romania en Klio, die zich in 2004 verenigden tot Babylon.

Het geel op de rechterzijde is de kleur van de Faculteit Letteren. De acht sterren verwijzen naar de acht talen die oorspronkelijk in onze opleiding werden onderwezen: Spaans, Italiaans, Latijn, Frans, Grieks, Engels, Duits en Nederlands. In 2016 werd Hebreeuws de negende taal. De vulpen en de veer op de wimpel verwijzen naar de literatuur, waar wij ons onder andere in verdiepen.



Op de linkerzijde van het schild staat een toren: een verwijzing naar de Toren van Babel en de Babylonische spraakverwarring. Die laatste is volgens Genesis de oorsprong van de verscheidenheid van de menselijke talen, wat natuurlijk het vakgebied van de studenten Taal- en Letterkunde is. Het wit van de toren en het blauw van de achtergrond zijn overigens de kleuren van onze alma mater, de KU Leuven.



Babylon

EBWatte? Eerstebachwerking of EBW, wat houdt dat in?

Dag eerstejaartjes en nieuwsgierigen die dit digitale boekje te pakken hebben gekregen,

Welkom aan de KU Leuven, en welkom bij de allerleukste richting en (zoals jullie hopelijk zullen merken) de allerleukste studentenkring. Wij zijn Janne en Lenka, jullie EBW-duo. Wij zullen jullie loodsen door deze spannende en soms verwarrende eerste weken van het schooljaar, maar ook door de vele zware en leuke weken die daarop volgen. Wij zijn het allemaal: een schouder om op te huilen, jullie licht in de duisternis, het antwoord op de grote, kleine, belachelijke en bijna onmogelijke vragen en sowieso een aanspreekpunt voor iedere eerste-(en oudere)jaars.

Bekijk dus de foto al maar goed, maar je zal ons zeker ook door de gangen van het MSI zien lopen, in de fak zien dansen en vooral veel zien babbelen met alles en iedereen. Je mag ons ook altijd contacteren via onze sociale media, ons KU Leuven e-mailadres of gewoon door hallo te zeggen op campus. (Check zeker de laatste bladzijde, daar vind je alle nuttige links voor de social media en e-mailadressen van Babylon!).

Samen met Babylon gaan wij jullie door dit spannende eerste jaar sleuren met SUPER LEUKE activiteiten!! We beginnen met een episch fakfeestje op 19 september, een gezellige cocktail- en mocktailavond (23 september), dan natuurlijk het tofste weekend van het jaar, namelijk EBWeekend (4 tot 6 oktober) – zie bladzijde 5 -, gevolgd door nog een paar weken boordevol activiteiten. Klinkt toch al supertof? En dan hebben nog niet eens gesproken over alle activiteiten van de andere functies van de Kring, zoals eetverkopen, tapnamiddagen, de 24-urenloop ...

Kortom: wij staan heel het jaar lang klaar voor jullie en zijn nu al enorm enthousiast om jullie te leren kennen!

Veel liefs en tot binnenkort!

Lenka en Janne



EBW... Je doet toch mee?!



✔ Wat is het: een tweedaagse met leuke activiteiten, georganiseerd door de eerstebeachwerking. Het doel van het eerstebeachweekend is om je te amuseren, leuke herinneringen en nieuwe vrienden te maken, en EBW en andere leden uit het presidium beter te leren kennen.

✘ Wat is het niet: een doopweekend of ontgroeningsweekend met drankspelen en vernederende opdrachten.



Helemaal overtuigd? Schrijf je dan in via deze code, de website of onze socials!



KALENDER

Volg zeker de Babylon socials om op de hoogte
blijven van alle evenementen!

(op de laatste bladzijde staan alle contactgegevens)

DO 19/9	PICKNICK MET EBW
12u15, verzamelen op fietsenstalling MSI	Na anderhalve dag bestookt te zijn met allerlei informatie over studeren aan KU Leuven, nemen wij (EBW) jullie mee naar het stadspark (of bij slecht weer studentenrestaurant Alma) om samen te picknicken. Dit is een ideale eerste manier om contact te leggen met ons en mede-eerstejaars, mis deze kans niet!
DO 19/9	FAKFEESTJE VOOR EERSTEJAARS
21u, Fak Letteren	Diezelfde donderdag zijn jullie 's avonds van harte welkom op het eerste fakfeestje van jullie taal- en letterkundecarrière, exclusief voor alle eerstejaars aan de Faculteit Letteren! Hier kunnen jullie ook eens kennismaken met de andere opleidingen waarmee jullie het Erasmushuis en MSI delen, en met het presidium van Kring Babylon.
VRIJ 20/9	FRIETJES
12u, parking tussen Erasmushuis en MSI	Is er een betere manier om de startersdagen af te sluiten dan met frietjes? Jawel, gratis frietjes! Je krijgt hiervoor een bonnetje tijdens de infosessie over het ISP, dus geen excuus!
MA 23/9	COCKTAIL- EN MOCKTAILAVOND
21u, @Babylon-perma 	Op jullie allereerste echte dag van het academiejaar, nodigen wij jullie graag uit op onze eigen perma (die bevindt zich boven Fakbar Letteren op de eerste verdieping). Met een lekkere cocktail (of mocktail) in de hand kunnen jullie elkaar al wat beter leren kennen! Klinkt misschien eng als je de weg niet weet of nog niemand kent, maar we zullen zorgen voor genoeg wegbeschrijvingen en leuk gezelschap!
In de week van 23/9 (zie Facebook/website!) @kelder Erasmushuis 	OPENING CURSUSDIENST De CuDi van Babylon staat in voor de verkoop van syllabi en boeken voor alle studenten taal- en letterkunde (vaak goedkoper dan in de Acco). Niet enkel cursussen, maar ook Babylonstuff (truien, stickers, cantusbekers ...) zijn hier verkrijgbaar. Je vindt hem in de kelder van het Erasmushuis; geen zorgen als je die nog niet weet zijn, tijdens een rondleiding tijdens de startersdagen wijzen wij jullie de weg! De openingsuren worden elke week bekend gemaakt (via het weekoverzicht op onze social media, de site of de <i>live</i> aankondiging tijdens Europese!). Houd onze website in de gaten voor meer informatie over hoe zo'n Cudi nu eigenlijk werkt want financieel kan het serieus voordelig zijn!

DO 26/09	FAK-INTREDE
21u, @Fak Letteren 	Fakbar Letteren is dus dé place to be om nieuwe vrienden te maken in je nieuwe studierichting. Elke donderdag staan bekende gezichten van Babylon achter de toog en maken we er met een thema en heel veel sfeer een prachtige avond van! Samen met team EBW spreken we deze donderdag aan de buitenkant af om het eerste echte feestje van Kring Babylon te veroveren. We verlagen (speciaal voor jullie!) de drempel (figuurlijk dan) om ons paradijs te betreden.
DI 1/10	OPENINGSCANTUS
TBA, @TBA 	Na je eerste weken in Leuven is het tijd om je dorst te lessen! Je kan hier als eerstejaars al eens van de cantussfeer proeven en wie weet word jij wel een fervent cantusser! Smeer je stembanden alvast en vergeet zeker geen codex of LeLie (Leuvens Liedboek) aan te schaffen bij de Cudi!
VRIJ 4/10 - ZO 6/10	EERSTEBACHWEEKEND
TBA, @Scouts Leuven	De eerste lessen zitten erop en je hebt hopelijk al wat contacten gelegd met medestudenten. Of dat nu het geval is of niet, je bent altijd welkom op ons eerstebachweekend! Een fantastische kans om (nog meer) mensen te leren kennen op een leuke locatie en in een ontspannen sfeer. Vergeet je zeker niet in te schrijven via de link op onze socials of de QR-code op blz. 5!
DO 19/10	WIJVENSCHIJVEN TD
22u, @Fak Letteren 	Hou jij van schijven (zoals Avril Lavigne, Kelly Clarkson of Beyoncé)? Hou jij van dansen? Kom dan zeker naar een van Babylon's grootste fuiven van het jaar. Je hoeft geen wijf te zijn om schandalig hard mee te zingen met deze schijven, dus smeer je stembanden, maak die dansbenen los en hou de social media van Babylon in het oog voor meer info!
DI 24/10 - WO 25/10	24-URENLOOP
@Universitair Sportcentrum 	De 24-urenloop is een legendarisch evenement waar de Leuvense studentenkringen het al jarenlang tegen elkaar opnemen. Babylon neemt typisch deel samen met de andere Letterenkringen. Meestal zijn we geen sportieve hoogvlieger, maar misschien kan jij dat veranderen? Zelfs al ben je geen loper, kom zeker langs om de sfeer op te snuiven, of te supporteren. Het is super gezellig en meer dan alleen lopen, beloofd! Check hun website voor meer info: 24 urenloop

TBA	INFOAVOND TONEEL
TBA, @TBA 	Zoals de meeste kringen heeft ook Babylon zijn eigen toneel. We vliegen er weer in en beginnen te repeteren aan een nieuw stuk. Op de infoavond kom je meer te weten over wat toneel inhoudt en hoe je zelf mee kunt acteren!
TBA	OPENINGSAVOND ILP
TBA, @boekarest 	Onze Interuniversitaire Literaire Prijs is een schrijfwedstrijd waarbij schrijftalenten uit heel Nederland en Vlaanderen een eigen stuk proza poëzie of een essay mogen insturen dat door een vakkundige jury beoordeeld wordt. Voor de laureaten is er een publicatie in een literair tijdschrift en een geldsom te winnen. Op de openingsavond wordt dat alles uitgelegd en voorgesteld omringd door boeken, leuke mensen en luisterend naar voordrachtjes! Als je zelf een schrijftalent bent en wel mee wilt doen of het hele gebeuren graag meemaakt, ben je hier aan het juiste adres!
TBA	INFOAVOND CULTUURREIS
TBA, @TBA 	Na je eerste examenperiode zal je wel even toe zijn aan vakantie! In de lesvrije week voorziet Babylon daarom een cultuurreis vol cultuur (what's in a name?) en ontspanning. Vorig jaar gingen we naar het exotische Catania in Sicilië. Kom zeker naar de infosessie om te ontdekken waar we naartoe gaan dit jaar!
TBA	INFOAVOND LANDJUWEEL
TBA, @TBA 	Het moderne landjuweel is de trots van Leuven. Enkele jaren geleden creëerde een van onze eigen Babyloniërs een moderne versie van het landjuweel, een middeleeuwse competitie tussen toneelschrijvers en dichters. Nu nemen elk jaar groepen uit België en Nederland het tegen elkaar op, dit jaar in Amsterdam!



TBA	KRINGENZUIP
20u, @fakbar letteren 	Op de kringenzuip nemen de verschillende letteren-kringen het tegen elkaar op in dé wedstrijd van het jaar. Deze strijd der titanen is een heus slagveld waarop Historia reeds vier keer de overwinning behaalde. Dit jaar proberen we dubbel zo hard terug te slaan en Babylon terug aan de top te werken! Kom ons dus zeker aanmoedigen, eventueel door een (alcoholisch of non-alcoholisch) drankje te kopen.
DI 19/11	GROOT DICTEE
19h, @Pieter de Somer- aula 	Wil je je spellings-skills graag eens testen? Dan is het Groot Dictee der Leuvense Studenten de plaats voor jou! Neem het op tegen studenten vanuit de hele universiteit en toon wat voor spellingfanaat jij bent!

Ook nog!!

Doorheen het jaar	ONDERWIJSBUREAUS (ook wel OB genoemd)
	Ben jij benieuwd wat de interessante onderwerpen tegenwoordig zijn als het over onderwijs gaat? Dan is een onderwijsbureau zeker iets voor jou! Kom gerust eens luisteren op een van onze gezellige avonden met een hapje en drankje en geef je mening! Onze onderwijsvertegenwoordigers (Elfie en Fien) nemen die meningen mee naar STURA en CORAAL en komen zo rechtstreeks op voor onze belangen.
Doorheen het jaar	KRINGBLAD
	Met “Het Belang van Babylon” presenteren we je enkele keren per jaar een kringblad geschreven door en voor taal- en letterkundestudenten (dus ook door jullie!). Het is een magazine/tijdschrift waar plaats is voor artikels, recensies, opiniestukken, columns, grappige dixits, interviews met proffen maar ook altijd voor nieuwe, frisse ideeën. Volg het blad zeker op Facebook om op de hoogte te blijven van alle edities en inzendingmogelijkheden!



Later in het jaar

FEBRUARI	CULTUURREIS
	<p>Op de infoavond ontdek je waar we dit jaar heen gaan in de lesvrije week! Het wordt gegarandeerd een prachtige reis vol cultuur, ontspanning en vrienden!!</p>
MAART	LANDJUWEEL
	<p>Maak kennis met de trots van Leuven! Tijdens de vroegere landjuwelen namen dichters en toneelschrijvers uit de Nederlanden het tegen elkaar op. Een 5-tal jaar geleden werd dit in een nieuw jasje gegoten door een Babylonier: aldus werd het moderne Landjuweel geboren, met studentensteden van zowel België als Nederland die strijden om de begeerde eerste plaats.</p> <p>Vorig jaar namen wij de publieksprijs mee naar huis en won Amsterdam, dus dit jaar wordt Landjuweel in Amsterdam georganiseerd. Wil je deel uitmaken van dit spektakel en Leuven naar de overwinning helpen? Je kan meeschrijven, meespelen of je kan komen supporteren. Kom dus zeker naar de infoavond (en het Landjuweel zelf)!</p>
TBA	POËZIEAVOND
<p>TBA, @TBA</p> 	<p>Op deze gezellige avond van team Cultuur sta je vrij om te luisteren naar mooie poëzie maar mag je ook iets (al dan niet zelfgeschreven) voordragen. Dit alles gaat vergezeld van een lekker glaasje!</p>
TBA	TONEEL
	<p>In het tweede semester nemen verschillende kringen het vriendschappelijk tegen elkaar op in een heus theaterfestival! Ook Babylon laat het stuk zien waar ze maandenlang hun hart en ziel hebben ingegoten! Kom dus zeker kijken naar de voorstelling.</p>
DO 8/5	INTERUNIVERSITAIRE LITERAIRE PRIJS (ILP) SLOTAVOND
	<p>Ons andere paradepaardje is ook (hoe kan het ook anders?) een literaire bom. Onze Interuniversitaire Literaire Prijs belooft weer een mooie wedstrijd te worden. Schrijf je graag proza of poëzie? Doe een gooi naar de titel en wie weet ga jij met de prijzen lopen! Op de slotavond in het tweede semester komen we in een prachtige setting te weten wie de laureaten zijn, maar mogen we ook opnieuw prachtige andere staaltjes poëzie horen!</p>

TIPS & TRICKS



Van Dale ~ eerstejaarstermen

Het eerste jaar aan de unief is een grote stap voor iedere student. Niet alleen moet je je weg vinden in een nieuwe stad tussen nieuwe, onbekende gezichten; je moet ook een nieuwe taal spreken. En dan bedoelen we niet enkel de twee talen die je met veel enthousiasme komt studeren, maar ook de universiteitstaal. Wees er maar zeker van dat je ouders er niets van begrijpen als je hen vertelt dat je 's ochtends je ISP hebt aangepast en doorgestuurd om dan naar de CuDi te trekken en even later de perma op te zoeken nadat je nog even gestopt bent in de FAK en dat je IER nergens op trekt omdat ALW en ATW op twee opeenvolgende dagen vallen. Ook voor jou is dat waarschijnlijk nog Chinees, en aangezien je geen sinologie komt studeren, geven we je hier een overzicht van de meest frequente termen die je aan de unief – en met name aan faculteit Letteren – zal tegenkomen. Deze lijst is verre van compleet, maar we willen natuurlijk nog niet alles verklappen. De overige termen laten we je graag zelf ontdekken!

ALW (v.), Algemene Literatuurwetenschap.

Arena (de; v.(m.)) plaats in de Erasmustuin waar letterenstudenten bij goed weer al eens hun broodje gaan opeten en waar af en toe ook activiteiten (zoals cantussen) plaatsvinden.

ATW (v.) Algemene Taalwetenschap.

Cantus (de; m.; -sen) zangfeest voor studenten, onmisbaar in ieders studententijd.

Codex (de; m. codices) boek met cantusliederen, te koop op de Cudi.

CuDi (de; m.) cursusdienst, bevindt zich in de kelder van het Erasmushuis. Op de website en Facebookpagina van Babylon vind je meer informatie over de werking ervan!

Cudikot (het; o.) bevindt zich verwarrend genoeg niet in de Cudi, maar op de perma van Babylon (aangezien de Cudi vroeger van daaruit opereerde).

EBW (de; v.) functie in het presidium vervuld door *yours truly*, houdt zich bezig met de eerstejaars en de sfeer binnen het presidium

Erasmushuis (het; o.) centraal gebouw van de letterenfaculteit, waar ook de proffen en monitoren zich schuilhouden.

Fak (de; m.) kort voor Fakbar Letteren, tweede thuis van alle letterenstudenten.

IER (het; o.) Individueel Examen Rooster, hierop kan jij je examenregeling zien en eventueel aanpassen.

Io Vivat (het; o.) eerste lied dat (rechtstaand en met hand op de borst) wordt gezongen op een cantus; 'Io Vivat 20u30' betekent zoveel als "de cantus begint om half negen".

ISP (het; o.) Individueel Studie Programma; daar kan je je vakkenpakket samenstellen – voor de meeste eerstejaars wordt dit automatisch samengesteld, je hoeft het dan ook enkel goed te keuren. Meer info hierover krijg je van de monitoren.

LeLie (het; o.) Leuvens Liedboek, nieuwe versie van de originele studentencodex zonder de connotatie van cantussen

OB (het; o.) OnderwijsBureau, vol discussies over onderwijs en wat er beter kan, maar ook met een hapje en een drankje

PAL-coach (de) afkorting voor Peer Assisted Learning: ouderejaars die eerstejaars ondersteunen, voornamelijk op vlak van studeren.

Perma (de; v.) of permanentie, de ruimte boven de Fak waar Babylonische cocktailavonden plaatsvinden, filmavonden doorgaan... Elke kring heeft zo zijn eigen perma.

PV (de; v.; -s) presidiumvergadering.

TD (het; o.; -'s) afkorting voor thé dansant, maar heeft weinig met thee te maken; studentenfuif

Toledo (o.) stad in Spanje, ook het studentenplatform van de KU Leuven, waar je het IER, ISP, je lessenrooster en alle info per vak kan terugvinden



Babylon

Babylon geeft raad

Ook al kunnen ouderejaars er heel wijs en intimiderend uitzien, zij waren ook ooit eerstejaars die met bibberende knieën het MSI binnenliepen voor hun eerste dag/week. Daarom hebben wij de leukste tips en tricks van jullie presidium verzameld, zodat jullie al wat wijzer jullie eerste ervaringen kunnen starten (en misschien enkele fouten vermijden!).

WEES JEZELF! Lig die coole hoed stof te verzamelen in je kast? Wil je je als een echte Dancing King/Queen/Royal of goth girl kleden? Doe maar! Niemand aan faculteit Letteren kijkt vreemd op, er zijn alternatieve types genoeg. Maak dus gedurfde keuzes en experimenteer, maar maak vooral gebruik van deze periode om 100% jezelf te zijn en te zoeken!!

Doe met random wedstrijden mee! Ik heb in mijn studeer-carrière al twee flessen jenever (Fakbar letteren) en een jaar gratis Ola ijsjes (Carrefour Tervuursevest) gewonnen.

DURF TE VRAGEN!! Echt, met wat je ook zit, durf je PAL-coaches/mensen van onderwijs/ouderejaars die je eens hebt gezien in een FB-groep/... te sturen met welke vraag je ook zit. Iedereen ziet het superhard zitten om jou te helpen en als ze je niet kunnen helpen, sturen ze je heel graag door naar iemand die dat wel kan! <3

Als je Spaans studeert: *estimado* betekent beste, *querido* betekent liefste. Je hoort me al aankomen: ik heb in een mail een prof aangesproken met liefste.

Koop nog geen handboeken/cursussen voor je naar de les bent geweest! De ECTS fiche is helaas niet altijd accuraat op dit vlak (en wanneer je ze koopt, kijk altijd eerst bij de cursusdienst want dat is het goedkoopst)

Ik heb vernomen dat 2006 geen FB heeft, maar consider het om het aan te maken (zonder profielfoto of veel gegevens als je je daar veilig bij voelt), want FB is echt heel handig om evenementen te checken en je in groepen toe te voegen.

Ga! Naar! Al! Je! Lessen! Deze spreekt voor zich maar het is zo gemakkelijk om na een keer niet te gaan er een gewoonte van te maken niet naar je lessen te gaan of ze in te halen. Vooral bij lessen in de ochtend is het gevaarlijk want tegen het einde van mijn eerste semester sliep ik veel te vaak uit (oepsie), en aanwezigheid alleen (ook al is je concentratie soms foetsie) helpt zo veel bij het studeren

Niemand kent iemand. Iemand kent niemand. Dus met andere woorden: Iedereen is even ongemakkelijk op de eerste weken universiteit. Mijn tip daarom is gewoon tegen iedereen een babbeltje te doen. En dan is het plots een iemand kent iedereen en iedereen kent toch tenminste al één iemand.

Maak Messenger, FB, of whatsapp groepen met random mensen van je klas zodat je samenvattingen kan delen, elkaar kunt helpen met het herinneren aan deadlines en lessen en dat je ook wat met elkaar kunt bonden en afspreken. Maak ook Google Docs om samen vatten of begrippenlijsten te maken (Europese!).

Groep samen met mede-eerstejaars om zo nooit alleen verloren te lopen, nooit als enige te laat te komen, iemand te hebben die met jou in de Acco wilt aanschuiven en ook gewoon de administratieve chaos mee kan overwinnen. Daarom ook dat de Babylon activiteiten (en het weekend!) zo leuk zijn!!!!



Babylon



LOKO is de **Leuvense Studentenkoepel** en vertegenwoordigt de belangen van alle Leuvense studenten (dus KUL, UCLL en LUCA). Ze ondersteunen de kringen en bieden heel wat diensten, vormingen en evenementen aan. Zo houden ze zich bijvoorbeeld bezig met: studenten bij de stad Leuven vertegenwoordigen, fietsenstallingen in de binnenstad, het fuifbeleid, Acco, studentenvoorzieningen, theaterfestivals, de 24 urenloop etc. LOKO geeft ook het wekelijkse, onafhankelijke studentenblad **VETO** voor en door studenten uit! Elke maandag kun je een exemplaar vinden in de inkomhal van ons geliefde MSI (het gebouw naast de Fakbar en het Erasmushuis)



KOCO Letteren is de overkoepelende organisatie van de verschillende kringen aan onze faculteit letteren. Concreet wil dit zeggen dat KOCO bestaat uit **vertegenwoordigers van de volgende Letterenkringen**: *Alfa (archeologie)*, *Babylon (taal- en letterkunde)*, *Eoos (taal- en regiostudies)*, *Historia (geschiedenis)*, *Mecenas (kunstwetenschappen)* en *Musicologica (musicologie)*. Zij organiseren gemeenschappelijke activiteiten zoals het galabal en zorgen ervoor dat andere evenementen niet overlappen!



CORaaL
campusoverkoepelende raad letteren



De **Campusoverkoepelende Raad Letteren (CORaaL)**

is het facultair overlegorgaan van onze faculteit. Het is een vergadering waarin onderwijsvertegenwoordigers van de zes letterenrichtingen bijeenzitten om onderwijszaken (bv. rectorverkiezing, tuchtbeleid, toezicht over het studietraject, ...) te bespreken. De bedoeling is dat de studentenstem het beleid bereikt! Zaken op universitair niveau nemen ze mee naar Stura.

STURA

is de studentenraad voor de studenten van de KU Leuven op alle campussen (Leuven, Brussel, etc). Zij zetten zich in voor alle onderwijs gerelateerde zaken op universitair niveau en doen dat aan de hand van studentenvertegenwoordigers (of stuvers) die een reeks dossiers onder handen nemen!

Wil je meer weten over CORaaL of Stura? Contacteer dan het prachtige onderwijsteam via onderwijs@kringbabylon.be of stuur Elfie of Fien een berichtje via hun instagrampagina @babylonderwijs!



Babylon



Zorgt voor **fietsenverhuur en -reparatie** voor de Leuvense student voor weinig geld. Je kan een fiets huren voor een aantal maanden of een jaar, inclusief slot en reparatiekosten. Daarbovenop betaal je een waarborg, die je vrolijk terugkrijgt als je je fiets kan terugbezorgen aan het einde van de huurperiode.

Meer info vind je op: <https://www.velo.be/nl>



Is het **verkooppunt voor boeken en cursussen** voor de Leuvense student. Hun cursussen zijn niet even goedkoop als op de cursusdienst en de bediening zal niet met zo veel liefde gebeuren als bij ons op de cudi (passeer daar zeker eerst even voor fikse kortingen op vertoon van je lidkaart!). Voor een aantal cursussen kan je echter niet om ACCO heen. Je kan een aandeel van ACCO kopen, dat je een korting oplevert voor de periode die je in Leuven spendeert, daarna koopt ACCO je aandeel terug over voor dezelfde prijs.

Meer info vind je op: <https://www.acco.be/nl-be>



Is het **studentenrestaurant** dat – met hun woorden – lekker eten aanbiedt aan de student voor democratische prijzen. Er zijn meerdere vestigingen te vinden in Leuven. “Die van Letteren” belanden het gemakkelijkst in ALMA 1, vanwege de nabijheid van de faculteitsgebouwen en de Fakbar. Ideaal voor de iets luiere student of hij/zij/die niet graag alleen dineert.

Meer info vind je op: <https://www.alma.be>



Is een app voor studenten waar je razendsnel je lessenrooster op kunt bekijken evenals hoe druk het is in de bib of wat er op de menukaart staat in de Alma! Deze app maakt het organiseren van je dagen iets gemakkelijker dus geef hem zeker een kans!

Meer info vind je op: <https://quivr.be/nl/>



HOW TO: CANTUS

Wikipedia definieert een cantus als “een studentikoos zang- en drinkfestijn”. Er wordt dus gezongen en natuurlijk ook gedronken. Er wordt soms zelfs veel gedronken. Heel veel. Maar wees niet bang: Babylonische cantussen zijn helemaal niet zo streng. Als je niet wil drinken, moet je niet drinken. Een cantus draait om plezier, niet (alleen) om drinken. En zingen, vergeet vooral het zingen niet.

1 Een cantus start met het ‘Io Vivat’, meestal gevolgd door het lied ‘Gaudeamus igitur’. Het wat? Welk lied? Geen nood, geen nood. Dat is allemaal terug te vinden in jullie Studentencodex of LeLie, een boek vol studentenliederen. De Studentencodex en LeLie zijn verkrijgbaar bij onze cursusdienst! Babylon heeft natuurlijk ook zijn eigen kringlied, dat iedereen na enkele cantussen uit volle borst meezingt.

2 De daaropvolgende liederen worden door de *senior* (de voorzitter, meestal de preses) gekozen en zijn soms in thema. Enkele “grote hits” zijn bijvoorbeeld De Kikker, The Wild Rover, Die Lore en nog vele, vele andere. Er zijn ook zogenaamde “vrije versies” bij enkele nummers, maar dat leert men enkel uit ervaring. Als je al eens graag uitpakt is de boodschap dus: veel cantussen!

3 Aan zo’n zang- en drinkfestijn zijn natuurlijk wel enkele regels gebonden. Je kan maar best luisteren naar de preses, want die heeft het recht om je te straffen. De voornaamste regels vind je op de volgende bladzijde. Het lijken er een heleboel, maar na je eerste cantus gaat dat allemaal vanzelf!

De regels zijn:

- Bij elke hamerslag: stilzitten en zwijgen!
- De preses roept *Silentium!*: stilzitten en zwijgen!
- De preses roept *Surgite!*: jullie roepen *Surgimus!* en staan op.
- De preses roept *Ad sedes!*: jullie roepen *Sedemus!* en gaan zitten.
- Het woord vragen (*Peto verbum*): een V maken met je handen.
- Een time-out vragen (*Peto tempus personale*): een T maken met je handen. Dit doe je als je naar het toilet moet, aangezien je niet zomaar mag gaan tijdens de cantus! (Wie naar het toilet gaat zonder toestemming, kan zwaar gestraft worden...) Bij elke *tempus personale* moet ook het nodige pisrijmpje worden verzonnen, in het rijmschema dat aan het begin van de cantus door de voorzitter bepaald wordt, samen met enkele woorden die verplicht in het rijmpje moeten terugkeren. Als het rijmpje wordt goedgekeurd, antwoordt de preses met *Habes*. Heb je een fout gemaakt, dan antwoordt de preses met *Non habes*.
- *Ad fundum, ad libitum* en *ad satis*: respectievelijk een hele pint drinken, drinken zoveel je zelf wilt en drinken tot de voorzitter 'satis' roept. (Dit is geen verplichting!)
- *Prosit corona*: jullie antwoorden met *Prosit senior*. (Dit kan enkele keren herhaald

worden). Dan roept de preses *Prosit corona, ad fundum/libitum/satis!* En antwoorden jullie met *Prosit senior, prosit corona, prosit Babylon* (of een andere studentenkring), *ad fundum/libitum/satis!*

- De codex of LeLie ligt tussen de liedjes door altijd **gesloten** met de achterkant naar je toe. De studentencodex mag je nooit open laten liggen tussen de liedjes door! Doe je dit wel, mag er bier over je codex worden gekapt of mag er een pint op worden gezet. Die moet je daarna *ad fundum* leegdrinken.
- Wanneer het paginanummer van een liedje wordt gezegd en de preses wil controleren of je wel aan het opletten was, kan er aan jou of aan een hele corona het paginanummer gevraagd worden. Bij pagina 322 bijvoorbeeld antwoordt men als volgt: Pagina driehonderdtweeëntwintig! Drie twee twee! Twee twee drie! Pagina driehonderdtweeëntwintig! Kan je dat niet, dan word je gestraft. Let dus goed op!
- Men kan al eens te veel drinken en dan durft het studentenvocht al eens naar boven te komen. Mocht je niet op tijd het toilet bereiken en iemand anders moet het opkuisen, dan betaal je die persoon 15 euro! *Spauwerrangers* zijn niet geliefd!
- Deze regels kunnen licht verschillen van kring tot kring, maar dit zijn de basisregels. *Be prepared!*

KRINGLIED

1. De hele dag wordt ons geleerd
Hoe men met grote stijl oreert;
Maar als de proffen huiswaarts gaan,
Is -t babbelen nog niet gedaan.
We blijven gaan met liters bier,
Wij babbelaars in hart en nier!

Refrein

Bij Babylon ligt ons herte,
Voor Babylon klinkt ons lied!
Schalt Babylon in de verte:
Versagen en zullen wij nooit niet!

2. Wij drinken met veel sympathie
En bedrijven de filologie.
Spaans, Italiaans, Latijn en Frans,
Grieks, Engels, Duits of Nederlands:
Pas op als tussen pot en pint
Ons polyglot gelal begint!
3. Te Leuven ligt ons paradijs,
Ter hoogte van Marie-Thérèse;
Van Fakbar naar Erasmushuis,
Want daar ligt onze échte thuis!
En gaan de and'ren al op stal,
Dan hoort men ons nog overal:



Babylon

Adressen & lokalen

Leuven is geen grote stad. Maar dat hoeft ook niet! Dat Leuven zo klein is, zorgt net voor een gezellige en studentikoze stadssfeer, een van Leuvens vele charmes. Het is dan ook helemaal niet moeilijk om er je weg te vinden. Na enkele weken rond te lopen, voel je je al helemaal thuis en hoef je maar gewoon je benen te volgen om te geraken waar je moet zijn. De eerste dagen is dat natuurlijk altijd iets moeilijker, dus om jullie een handje te helpen, geven we hier de adressen van de belangrijkste locaties in Leuven voor taal- en letterkundigen.

MSI: Mgr. Sencie Instituut, Erasmusplein 2. In dit gebouw zal je het vaakst les hebben. Naast lessen worden hier ook activiteiten van Babylon georganiseerd, zoals quizzes, filmavonden... De algemene vakken gaan meestal door in MSI 3.18, beter bekend als de Parthenonzaal. Kom wel voorbereid, want dit lokaal bevindt zich op de bovenste verdieping...

DV1: De Valk 1, Tiensestraat 41. Dit gebouw behoort eigenlijk toe aan de rechtenstudenten, maar ook wij krijgen er vaak les. Een klein minpuntje: de aula's zijn ondertussen al wat verouderd, dus verwacht je niet aan al te comfortabele stoelen!

AP: Auditoria Jean Monnet en Max Weber, Parkstraat 71. Twee modernere lokalen met plaats voor een groot aantal studenten. In het begin van het semester zitten deze lokalen vaak nog overvol, maar dat probleem lost zichzelf meestal op na enkele weken, als je weet wat ik bedoel...

VHI: Van Den Heuvelinstituut, Dekenstraat 2. Hier bevinden zich enkele aula's, maar ook heel wat seminarielokalen en computerklassen. Het gebouw bestaat uit verschillende blokken, dus kom goed op tijd om uit te zoeken waar je juist moet zijn.

CLT en ILT: Centrum voor Levende Talen en Instituut voor Levende Talen, Dekenstraat 4 en 6. Deze gebouwen bevinden zich naast het VHI en lopen in elkaar door. Je zal hier in het tweede semester vooral moeten zijn voor je uitspraakpractica.

MTC: Maria Theresiacollege, Sint-Michielsstraat 6. In het eerste jaar worden hier niet zo veel lessen gegeven, maar de stoelen zijn wel zeer zacht!

PDS: Pieter de Someraula, Deberiotstraat 24. Een van de grootste aula's in het Leuvense. Ook hier zal je niet zo vaak les hebben, maar wel soms een examen moeten afleggen.

!! Als je uurrooster verwijst naar verdieping 91, hoef je geen 91 trappen op, maar bedoelt men eigenlijk de kelder (dus verdieping -1, om het gemakkelijker te maken). !!

Tussen het studeren door moet er natuurlijk ook gegeten worden. Wat leuke (en ook belangrijk: goedkope) adresjes zijn de volgende:

- **Alma 1:** Tiensestraat 115. Op honderd meter van de Fak, het MSI, het Erasmushuis... Elke dag vind je er een aanbod aan verscheiden maaltijden, van stoofvlees tot soep, van vegetarische spaghetti tot broodjes.
- **'t Galetje:** Tiensestraat 44. Staat bekend als de beste ijsjeszaak in Leuven. Op zonnige dagen kan je dan ook lange rijen verwachten. Toch zeker de moeite waard om aan te schuiven!

De Werf: Hogeschoolplein 5. Lekker eten aan studentvriendelijke prijzen! Soepjes, wraps of koude hapjes tussen de 4 en 7 euro! Leuk alternatief voor de Alma.





1. Station
2. MSI, Erasmushuis, L-bib, Fakbar Letteren
3. Ladeuzeplein en centrale bib
4. ALMA 1

5. Stadspark
6. Grote Markt
7. Oude Markt



Babylon

CONTACT

Als je nog vragen hebt of als je ergens mee zit, kan je ons nog altijd contacteren via:

- presidium@kringbabylon.be
Voor specifieke vragen aan een bepaalde functie, kan je altijd een mail sturen naar [naamvanfunctie]@kringbabylon.be. Een belangrijk e-mailadres voor jullie is natuurlijk ook eerstebachwerking@kringbabylon.be. Verder kan je op onze website alle e-mailadressen en foto's per functie terugvinden.
- www.kringbabylon.be
Op de website kan je terecht voor een overzicht van het presidiumteam, informatie over de Cudi het onderwijsteam en nog veel meer. Neem zeker al eens een kijkje!
- Als je ons ziet lopen, mag je ons ook natuurlijk gewoon aanklappen om je vragen te stellen of om gewoonweg een babbeltje te slaan.
- Social media



@Kringbabylon



@kringbabylon



Kring Babylon

Voeg je zeker toe aan de Facebookgroep voor eerstejaars: “[Eerstejaars Taal-en Letterkunde 2024-2025 – KU Leuven](#)” Je kan de groep zo opzoeken op Facebook, maar ook de (superhandige) onderstaande QR-code gebruiken!



Babylon